

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ π. ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

«Ο Θεός χάρισε τον π. Παΐσιο όχι μόνο στους Έλληνες Ορθοδόξους, αλλά σε όλη την οικουμένη ως ιερά παραμυθία και ιερό καταφύγιο»

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

**ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ. ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΙ Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΜΟΥΣΙΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ**



Πρωτόγνωρη επιτυχία σημείωσαν οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο 30 - 31 Μαρτίου η ενορία Αγ. Νικολάου Πατρών προς τιμήν του Γέροντος π. Παΐσιου του Αγιορείτου.

Ο Ναός και οι αύλειοι χώροι αποδείχθηκαν μικροί για να χωρέσουν την αγάπη και το σεβασμό του Πατραϊκού λαού στον χαρισματικό γέροντα.

Την τιμητική εκδήλωση άνοιξε ο προϊστάμενος του Ι. Ναού Αρχιμ. π. Θεοδόσιος Τσιτσιβός (ιδέα του οποίου ήταν η εκδήλωση αυτή) ο οποίος αναφέρθηκε στο σκοπό παρομοίων εκδηλώσεων.

Εν συνεχεία κάλεσε στο βήμα τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, ο οποίος στη σύντομη προσλαλία του τόνισε εύστοχα ότι «ο Θεός χάρισε τον π. Παΐσιο όχι μόνο εις τους Έλληνες Ορθοδόξους, αλλά σε όλη την οικουμένη ως παραμυθίαν ιεράν και ιερόν καταφύγιον».

Ο συντονιστής της εκδηλώσεως Αρχιμανδρίτης π. Αμβρόσιος Γκουρβέλος παρουσίασε εν συντομίᾳ το βιογραφικό του π. Παΐσιου και τους ομιλητές της εκδηλώσεως.

Ακολούθησε η εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητρο-

πολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά με θέμα «Η αγάπη του π. Παΐσιου προς τους νέους». Ο Σεβασμιώτατος με πηγαίο λόγο καταθέτοντας την προσωπική του μαρτυρία ανέφερε χαρακτηριστικά περιστατικά από τις πολλές επισκέψεις που είχε πραγματοποιήσει στην Πλαναγούδα επικεφαλής ομάδων νέων και με ιδιαίτερη γλαφυρότητα μετέφερε στο ακροατήριο την πολλή αγάπη και το έμπονο ενδιαφέρον του π. Παΐσιου για την νεότητα.

Στη συνέχεια, ο Αρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουλτουμουσίου, στην οποία ανήκει η Πλαναγούδα, ανέπιξε το θέμα: «Ο πνευματικός άνθρωπος στη μορφή και στο βίο του Γέροντος Παΐσιου». Με εμπνευσμένο και βαθύ θεολογικό λόγο ανέλυσε την έννοια της πνευματικής ζωής, και της ορθοδόξου πνευματικότητος. Τόνισε ιδιαίτερα κάποια από τα χαρακτηριστικά της πνευματικού ανθρώπου, όπως αυτά διακρίνονται στο βίο και την πολιτεία του γέροντος και όπως ο ίδιος ο π. Παΐσιος συνεχώς τα επεσήμαινε. «Θεωρώ – είπε ο π. Χριστόδουλος – ότι όλη η ζωή και η διδασκαλία του π. Παΐσιος συνοψίζονται σε μία λέξη: Φιλότιμο! Στο «φιλότιμο» θεμελιώνεται η σχέση με το Θεό και με όλα τα πρόσωπα και πράγματα. «Φιλότιμο», για τον π. Παΐσιο, είναι, μεταξύ άλλων, το ευλαβικό απόσταγμα της καλωσύνης, το σκίρτημα της καρδιάς, η λαχτάρα να αναπαύσουμε τον άλλον, η πολλή ευγένια μεγάλη, η λαμπτικαρισμένη αγάπη του ταπεινού ανθρώπου που δεν βάζει καθόλου τον εαυτό του σε ό,τι

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ



ΛΥΧΝΟΣ

Εικόνα και Λόγος Θεού

Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών και στο ίντερνετ μέσω της ιστοσελίδας www.i-m-patron.gr

Ιερόθεος Ιβηρίτης όσιος (+1745)

Γεννήθηκε το έτος 1686 σε χωριό της Καλαμάτας. Από μικρός υπήρξε φιλομαθής, “άναπτεν η καρδιά του από τον έρωτα των μαθημάτων. Αυτά εστοχάζετο, αυτά εφαντάζετο ημέραν και νύκτα, πιστεύοντας, ότι με το μέσον αυτών εύκολα θέλει καταλαμβάνει και τας θείας Γραφάς”. Παραμονές του γάμου του εκοιμήθησαν οι γονείς του κι έτσι βρήκε την ευκαιρία ν' αναχωρήσει για το Άγιον Όρος, όπου εκάρη μοναχός στη μονή Ιβήρων.



π. Μωυσῆς
Μοναχός Αγιορείτης

Επιθυμούσε να τελειώσει τον βίο του μαρτυρικά



Τό μονύδριο του Αγ. Ταξιάρχη στη Βάτο στη Σκόπελο όπου ασκήθηκε ο Όσιος Ιερόθεος

και για τον λόγο αυτό πήγε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά καθώς φαίνεται η θεία Πρόνοια τον εφύλαπτε

και δί' άλλων πολλών ωφέλειαν. Συμπλήρωσε τις σπουδές του στο Βουκουρέστι, με δασκάλους τον Μάρκο τον Κύπριο και Γιακουμή τον Αργειό, στην Κωνσταντινούπολη και στη Βενετία, όπου έμαθε και τη λατινική γλώσσα.

Επιστρέφοντας στο “Άγιο Όρος”, χειροτονήθηκε ιερεύς (1716) στη μονή της μετανοίας του κι επιδόθηκε στην άσκηση και τη μελέτη. “Εις τας δύο ή τρεις ημέρας έτρωγε μίαν φοράν τον άρτον του, ποτέ δε εις τέσσερας και αυτόν ανάλατον και κρίθινον ή πιτυρένιον, και άλλοτε μεν, αντί άρτου έτρωγεν φακήν πολυήμερον και βρωμεράν. Την μεγάλην Τεσσαρακοστήν μίαν φοράν την εβδομάδα έτρωγε”. Εκτός της ολιγοφαγίας, λιτοφαγίας και ολιγοϋπνίας, είχε στην καρδιά του την αδιάλειπτη νοερά προσευχή και τα χαροποιά δάκρυα της κατανύξεως συνεχή. Η μελέτη των θεοφόρων πατέρων της Ορθοδοξίας και ιδιαίτερα των νηπικών πατέρων τού ήταν αδιάκοπο εντρύφημα. Η αγάπη του προς τον αμαθή λαό τον οδήγησε στο να μεταφέρει στην απλή φράση τους λόγους του οσίου Ισαάκ του Σύρου και βίους αγίων, τους οποίους τύπωσε στη Βενετία το 1721, ώστε να γίνουν οι θησαυροί της Εκκλησίας κτήμα όλων των πιστών χριστιανών.

Ο όσιος Ιερόθεος ήλθε σε σύγκρουση με τον Μεθόδιο τον Ανθρακίτη το 1723, ο οποίος δίδασκε “αλλόκοτα διδάγματα και άθεα μαθήματα” της αιρέσεως του Μολίνου. Δεν δίστασε να παρασταθεί και σε σύνοδο και να σπηλιτεύσῃ “την πανσερμίαν των αιρέσεων” του Μεθοδίου. Η μεγάλη του αγάπη προς τους αδελφούς του τόν έκανε ακούραστο στο να υπερασπίζεται την ορθόδοξη παράδοση και το ακραφνές δόγμα. Έβλεπε στα ξενόφερτα κηρύγματα του Μεθοδίου καινοτομίες που δεν ωφελούσαν.

Το ενδιαφέρον του για το υπόδουλο Γένος τον πήγε στη Σκόπελο των Σποράδων, όπου επί μία δωδεκαετία δίδαξε στο σχολείο, μιλώντας στην εκκλησία και εξομολογώντας τους χριστιανούς. Μαθητή επί οκταετία εί-



χε τον διάσημο μοναχό Καισάριο Δαπόντε τον Ξηροποταμηνό, του οποίου ο πατέρας Στέφανος είχε συστήσει το σχολείο με τη βοήθεια του μητροπολίτη πρώην Ναυπάκτου Νεοφύτου Μαυρομάτη.

Πριν το τέλος του, αποσύρθηκε με τρεις μαθητές του στο ερημονήσι των Β. Σποράδων Γιούρα, όπου κι ετάφη. Από τα θαυματουργά του τίμια λείψανα φυλάγεται στη μονή Ιβήρων η κάρα του, την οποία μετέφερε ο μαθητής του διδάσκαλος Μελέτιος. Ο όσιος Ιερόθεος είναι ένας από τους διαπρεπέστερους λογίους μοναχούς της μονής Ιβήρων. Επιφανής διδάσκαλος του Γένους, νηπικός πατήρ, ησυχαστής θεοπέσιος, πρόδρομος του διαφωτιστικού έργου του οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου (+ 1809), ο οποίος συνέδραμε για την αγιοκατάταξή του.

Ακολουθία συνέθεσε ο μοναχός Μελέτιος ο Χίος (1774). Ακολουθία και χαιρετισμοί εκδόθηκαν από τον Κ. Δουκάκη (1874). Έμμετρη βιογραφία συνέθεσε ο μαθητής του Καισάριος Ξηροποταμηνός. Η μνήμη του τιμάται στις 13 Σεπτεμβρίου.



ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΡΑΗ 11-13 ΠΑΤΡΑ (ΕΝΑΝΤΙ Ι.Ν. Αγ. ΑΝΔΡΕΑ)
Τηλ. & Fax: 2610 314.320



Πλήρεις ιερατικές στολές,
αρίστης ποιότητος,
μόνο με 380 ευρώ!



Το Μέγα Απόδειπνο στην Ιερά Μονή Ελεούσης χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου

Κέθε απόγευμα των ημερών Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, ολόκληρης της Μ. Τεσσαρακοστής μέχρι και την Μεγάλη Τρίτη, τελείται στους Ιερούς Ναούς και στα μοναστήρια μας η Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου.



Τις άλλες ήμερες της εβδομάδος τελείται το Μικρό Απόδειπνο (και ολόκληρο το χρόνο, πλην της



Διακαινήσιμης εβδομάδας). Την Παρασκευή, τελείται μαζί με τους Χαιρετισμούς της Παναγίας.

Λέγεται Απόδειπνο, διότι είναι ακολουθία που γίνεται (κανονικά) μετά το δείπνο, δηλ. είναι η βραδινή προσευχή του Χριστιανού και Μέγα, λόγω της

εκτάσεως του και για να διακρίνεται από το Μικρό Απόδειπνο.

Περιέχει: 1) Ψαλμούς που διαβάζονται, 2) ωραιότατα και ποικίλα μικρά τροπάρια που ψάλλονται και 3) ευχές που αναγινώσκει ο ιερέας.

Είναι μία ωραιότατη Ακολουθία που περιέχει και το γνωστότατο τροπάριο: «**Κύριε των Δυνάμεων μεθ' ημών γενού ἄλλον γαρ εκτός σου βοηθόν εν Θλίψειν οὐκ ἔχομεν, Κύριε των Δυνάμεων, ἐλέησον ημάς.**» Προ του τέλους αναγινώσκεται η ευχή του Αγίου Έφραίμ «**Κύριε καὶ**



μοναχής οφείλει να είναι ασκητική, αποκομμένη από κοσμικές υποχρεώσεις και γήινες ασχολίες.

Ακόμη τόνισε ότι μέσα στο μοναστήρι, στην πνευματική οικογένεια των μοναχών ή των μονασουζών, το κοινόβιο καθίσταται θεραπευτήριο των παθών, εργαστήριο καλλιέργειας των αρετών της εγκράτειας, της υπακοής, της ταπεινοφροσύνης, της ακτημοσύνης, της αγάπης, που γίνονται τα πνευματικά εφόδια του μοναχού για να ανέλθει η ψυχή στα ουράνια.

Και ολοκλήρωσε λέγοντας ότι η πλήρης εκκοσμίκευση της ζωής, μας οδήγησε σε αυτή την δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουμε. Γεμίσαμε χριστιανούς βαπτισμένους, που έχουν χρόνια αλειτούργητοι και ακοινώνητοι. Άλλο καλοί άνθρωποι και άλλο άγιοι άνθρωποι επόνισε.

* Η φιλόξενη Αδελφότητα, προσέφερε στο Αρχηγαρίκη της Μονής μοναχικό κέρασμα στον Σεβασμιώτατο, στους ιερείς και σε όλους τους παρευρισκομένους.



ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.tigas.gr
www.tigasartsound.blogspot.com
Ηλεκτρονικός έλεγχος και ρύθμιση **ΔΩΡΕΑΝ**, όλων των μικροφωνικών εγκαταστάσεων!

Εκκλησιαστικές Μικροφωνικές Εγκαταστάσεις



Εγκαθιστούμε, επισκευάζουμε και αναβαθμίζουμε κάθε μικροφωνική εγκατάσταση



Οι πελάτες εδώ και 35 χρόνια μας εμπιστεύονται με "κλειστά μάτια"

Νέες χαμηλές τιμές ... νέα τεχνολογία ... σταθερή ποιότητα

Έδρα : Πάτρα , Τσαμαδού 37, τηλ. 2610330005

6947429400

ΑΘΗΝΑ: Μιαούλη 5 , Ηλιούπολη

Email: tigas@tigas.gr

Ασημίνα Ζανιά Τσιμάρα

Ιατρός - Πνευμονολόγος



e-mail: azaniatsimara@gmail.com

Αγίου Ανδρέου 195, Πάτρα

Τηλ.: 2613011057

Κιν: 6973417616

Φώτιος & Ευφροσύνη Καραβίτη

OPTICAL CENTER

**Παντανάσσης 43 και Κορίνθου
στον πεζόδρομο**

* Γυαλιά οράσεως, σκελετός και φακοί 49,90 ευρώ

* Γυαλιά πλίου, νέες παραλαβές 2013, από 50 και 70 ευρώ

* Γυαλιά πλίου, ο σκελετός δώρο και ο πελάτης πληρώνει μόνο τους φακούς 25 ευρώ.

* Και πολλές προσφορές εντός του καταστήματος

Τηλ.: 2610/621.800 - 6945-783.799 ΠΑΤΡΑ

