



ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΛΕΩ

ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΩΙ ΤΗ

25-9/8-10-2012

Πρὸς τὴν
Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰω. Γενναδίου 14
Ἀθήνα

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι,

Ἐπεσε στὰ χέρια μου τὸ Περιοδικὸ «Κοινωνία» τῆς Π.Ε.Θ., τὸ ἀφιερωμένο στὸ «νέο πρόγραμμα σπουδῶν στὰ θρησκευτικὰ Δημοτικῶ-Γυμνασίου» (Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2012).

Διερχόμενος τὸ περιεχόμενο τοῦ τεύχους ἔνοιωσα μέσα μου μία ἔντονη ἀντίδραση. Ἐνοιωσα ὅτι κάτι ἱερὸ καὶ ἅγιο προδίδεται ἀπὸ τὸ κεφάλαιο τῆς Πίστεώς μας, κάτι ποῦ τὸ ἔχει ἀνάγκη ὁ ἄνθρωπος ὅποιαοδήποτε θρησκευτικῆς παραδόσεως.

Καὶ τολμῶ νὰ σᾶς κουράσω γιὰ λίγο καὶ νὰ ἐξομολογηθῶ τὸ λογιισμό μου.

Εἶναι ἀντιπαιδαγωγικὸ καὶ ἀκάνθρωπο νὰ θέλουν νὰ θρέψουν τὴν ψυχὴ του μικροῦ παιδιοῦ μὲ πληροφορίες θρησκευτικῶν ἀπόψεων καὶ διαπληκτισμῶν, τὴ στιγμή ποῦ αὐτὸ τὸ τρυφερὸ πλάσμα ζητᾷ τὸ γάλα τοῦ ἡρωισμού τῆς ἀγάπης, ποῦ εἶναι ἡ προϋπόθεσι τῆς ζωῆς καὶ τὸ διαθέτει πλούσια ἡ Μητέρα Ἐκκλησία.

Αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο διαμαρτύρονται οἱ συντάκτες τοῦ προγράμματος σπουδῶν εἶναι «ὁ δογματισμὸς» καὶ «ὁ κατηχητισμὸς» ποῦ διακρίνουν στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν.

Αὐτὸ ὅμως στὴν οὐσία εἶναι ψέμα καὶ παραποίηση τῆς ἀλήθειας. Γιατὶ στὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν λατρεύομε κάποια δοξασία. Ἀλλὰ αὐτὸ ποῦ ζοῦμε εἶναι θεοφάνεια: ἡ φανέρωσι τῆς ἀλήθειας ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη.

Ἀπὸ ἀγάπη δημιουργεῖ τὰ πάντα. Καὶ παραπεσόντας τοὺς ἀνθρώπους δὲν τοὺς ἐγκαταλείπει ἀλλὰ κατέρχεται πρὸς αὐτούς. Ταπεινώνεται καὶ τοὺς σώζει.

Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ὅπως γνωρίζεται στήν ζωή τῆς Εκκλησίας, εὐνοῦ φανέρωσι ἀφάρτου ἀγάπης γιά ὅλη τή δημιουργία καί τόν ἄνθρωπο.

Δέν βλέπει ἐχθρούς ἀλλά μόνο φίλους. Δέν ἀμύνεται γιά νά σωθῆ. Ἀλλά θυσιάζεται γιά νά σώσῃ ὅλους. Θεωρεῖ φίλους καί αὐτούς ποῦ τόν σταυρώνουν. Δέν καταργεῖ ἐχθρούς γιά τῷ δέν ἔχει. Καταργεῖ τήν ἐχθρα.

«Τήν ἐχθρα κτείνας ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν εἰρήνην χαρίζεται».

Αὐτή ἡ τελική νίκη τῆς εἰρήνης ποῦ καταργεῖ τόν θάνατο, ὅλους τοῦς ζωογονεῖ, τοῦς ἀνασταίνει. «Καί νεκρός σὺδαῖς ἐπὶ μνήματος».

Ὡς πολιτικός ἀστέρας, ποῦ ὁδηγεῖ καί ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τή φοβρά τοῦ θανάτου, εἶναι ἡ ὁμολογία τοῦ Ἀποστόλου τῆς ἀγάπης: «Ἡμεῖς οἰδαμεν ὅτι μεταβηθήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοῦς ἀδελφοῦς» (Α' Ἰω. 3, 14).

Δέν ἐμπνέομε τή ζωή στήν ψυχή τοῦ παιδιοῦ μέ τήν ἐνημέρωσι θρησκευτικῶν ἀπόψεων καί διαφορῶν ἀλλά μέ τὰ ζωντανά παραδείγματα αὐτῶν ποῦ νίκησαν τόν θάνατο δια τῆς θυσίας τῆς ἀγάπης. Δέν τρέφεται ἡ ψυχή τοῦ μικροῦ παιδιοῦ μέ ὕλικό πληροφοριῶν θρησκευτικῶν ἀπόψεων ἀλλά μέ τὸ πνεῦμα τοῦ ἠρωτισμοῦ τῆς ἀγάπης.

Ὅταν θά ἀνδρωθῆ μέσα σ' αὐτή τήν ἀγωγή τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλευθερίας, θά ἀγαπήσῃ τή ζωή. Θά εἶναι εὐλογία γιά ὅλους καί ὄλες οἱ δοκιμασίες θά εἶναι εὐλογία γι' αὐτόν.

Δέν θά φοβᾶται καμμιά ἀπειλή, οὔτε τόν ἴδιο τόν θάνατο. Θά θεωρῆ ἐπιτυχία του ὄχι νά ὑποδουλώσῃ, νά ταπεινώσῃ τόν ἄλλον. Ἀλλά νά θυσιάσῃ γιά νά ζήσουν ὄλοι οἱ ἄλλοι, ποῦ εἶναι ὁ ἀληθινὸς ἑαυτός του.

Ἐάν δώσωμε πραγματικά ὀρθόδοξη ἀγωγή, ἐτοιμάζομε ἄνθρώπους ὀλοκληρωμένους πνευματικά ποῦ ὄχι μόνο μποροῦν νά ζήσουν ἄνετα μέσα σέ πολιτολιτομικά περιβάλλοντα τοῦ καιροῦ μας, ἀλλά νά δεχθοῦν τίς ὄποιες δυσκολίες ὡς εὐλογίες. Κατὰ τή ρῆσι τοῦ Ἀποστόλου: «χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου».

Αὐτή ἡ ἀγωγή γεννᾷ ἄνθρώπους χαροῖμένους μέ δυνατὴ καρῶσι. Γεννιοῦνται ἀπὸ τήν ἀγάπη. Καί προσφέρουν εὐσπλαγχνία. Γίνονται μία αἴσθησι. Διακρίνουν τὸ ὕγιες τῆς ἀγάπης ποῦ ζωογονεῖ ἀπὸ τὸ νοσηρὸ τοῦ μίσους ποῦ θανατῶνει.

Ἀντιμετωπίζουν τὰ πάντα μέ τήν πλησμονή τῆς ἐλεημοσύνης ποῦ τοῦς ἠννησε καί τοῦς συντηρεῖ. Προσεύχονται μετὰ δακρύων γιά ὄλη τήν κτίσι, τοῦς ἄνθρώπους καί τοῦς ἐχθρούς τῆς ἀληθείας.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἐμπνέουν καί ἐλευθερώνουν τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Κατευνάζουν τὰ πάθη. Ἀνοίγουν ὄρθουσι ζωῆς. Μετατρέπουν σέ εὐλογίες ὄλους τοῦς πειρασμούς.

Καί δίδουν τή μαρτυρία τῆς πίστεως, ποῦ δέν εἶναι ἀπλὸς ἰσχυρισμὸς γιά τήν ὀρθότητα κάποιας διαιτησίως, ἀλλά ἡ ὀρθότης τοῦ ὄρθου ἀνθρώπου ποῦ ξεπέρασε τόν θάνατο. Καί εἶναι ὄλος ὄραση καὺ ὀμοιότητι Θεοῦ.

Οι άνθρωποι που μαθαίνουν απλώς λόγια αγάπης και τις διάφορες απόψεις των θερησκευτικών δοξασιών, δεν προσφέρουν ζωή ούτε μορφώνουν τον νέο άνθρωπο, αλλά δημιουργούν τη σύγχυση μιας στείρας πολυμάθειας.

Φτωχαίνουμε και εμπεδίζουμε το μυστήριο της ζωής που μας δόθηκε, ενώ οφείλουμε να το κοινοποιήσουμε άποραχάρακτο στα παιδιά όλου του κόσμου που τόσο βασανίζονται. Η αγάπη είναι το όξυγόνο της ζωής.

Σήμερα που όλος ο κόσμος έγινε μια ταραγμένη γειτονιά και γίνεται λόγος για επανευαγγελισμό της Ευρώπης, είναι ο καιρός της Ορθόδοξης Εκκλησίας και θεολογίας.

Αυτά που επιδιώκουν με τις μεταρρυθμίσεις να επιτύχουν, τα έχει προ πολλού ως κατακτήσεις ζωής ή Ορθόδοξη Εκκλησία.

Δεν απειλεί κανέναν αυτός που έχει ως τρόπο ζωής τη θυσία του από αγάπη για τους άλλους. Και δεν φοβάται τίποτε ή ζωή που ανατέλλει εκ του Τάφου.

Η Εκκλησία μπορεί να δώσει το πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών (παραδοσιακό και επαναστατικό), που την ορθόδοξη συνεδωσει αναπαύει και όλο τον κόσμο ζωογονεί. Γιατί ή αλήθεια της αγάπης δεν χωρίζει αλλά ενώνει. Βοηθά τον καθένα να καλλιερεύσει τη συμπεριφορά του, να θεραπεύσει την ανθρωπια του και να χαρή τη ζωή του.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία προσφέρει μια χαρά που είναι ισχυρότερη της παρούσης ζωής και μια εκπληξι που ξεπερνά τον θάνατο.

Οφείλουμε να ενεργήσουμε με όλες τις δυνατότητες που διαθέτουμε για να αφήσουμε να απλωθή ή ειωδία της Αναστάσεως που νικά τον θάνατο. «Χριστός ανέστη εκ νεκρών και επλήρωσε τα σύμπαντα ειωδίαρ».

Αυτά, Μακαριώτατε και Σεβασμιώτατοι, είχα να Σας διατυπώσω ως εξομολογησι λογισμών. Αιτιούμενος συγγνώμη για την όλη απασχόλησι και εκζητώντας τις θεοπειθείς Σας εχές άσπαζομαι την τιμία Σας δεξιά.

Με υικό σεβασμό και την έν Κυριώ αγάπη

+Αρχιεπίσκοπος Βασιλίας Γεωργίου